

"Ga naar de mieren en word wijs!"

Koning Salomo



Wim, medicijnman in Afrika:

“Als adoptiezoon van koning Kalmikit Kalem in Zambia ben ik een voornamestaand lid van deze Nkoya stam. Maar dat wend ik niet toe. Ik trouwde al heel lang daar lid van die geslachtsgroep. Daarna trad ik in 1990 in Francistown, Botswana, officieel toe tot de beroepsvereniging van godsdienstelijke traditioneel geneesher. Zambia en Botswana zijn nu verschillende nationale staten, maar de mensen in die landen hebben een vanouds gezamelijke cultuur en leven in dezelfde nationale grenzen overtuigingen.

De traditionele geneesher, oftewel medicijnman of 'mama', tovenaar, is een figuur die in alle inheemse volkeren een plek heeft, en in Azië en Europa ook wel vrijstaand wordt getoond. In zuidelijk Afrika heeft deze figuur met een Zulu woord "xangoma". Om xangoma te kunnen zijn is eigen "grond" niet van belang. Maar ik speek nu verder in dit interview over "mama", vanuit mijn eigen perspectief, omdat ik zelf een mama ben.

Al sinds zeer lange tijd doe ik als antropoloog en intercultureel filosoof onderzoek in en over zuidelijk Afrika. In de hoedanigheid van wetenschappelijk onderzoeker schrijf ik veel, ook maar de combinatie van de rol van xangoma en die van onderzoeker en over de verschillende perspectieven die de bestemming van deze rollen moet zich afspeuren.

De xangoma is de boeder van het contact met de voorouders. Als medium heeft de xangoma kennis van wat die voorouders de geslachtsgroep te brengen hebben. Door deze kennis te delen

helpt hij de gemeenschap een in harmonie met de voorouders te kunnen handelen. Veel mensen in het gebied waar ik werk, in zuidelijk Afrika, worstelen met vragen over identiteit en loyaliteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om het spanningsveld tussen traditionele denkbeelden en het moderne leven als gevolg van de invasieve globalisering. De sangoma kan hierbij een constructieve rol van betrekken spelen en mensen een handreiking doen om in dit krachtenveld zichzelf beter te begrijpen en zo weerbaarder te zijn in hun functioneren.

Speciale aandacht verdient de luipaard. Behalve voor de betreffende gemeenschap herkenbare kleding en speciale kraalen met een magische betekenis, draagt een sangoma in functie ook een luipaardvel. Ik voel mij persoonlijk ook zeer verbonden met de vacht de luipaard. Het luipaard-vl heeft een opvallend gespikkeld patroon, het staat voor de afwisseling tussen dag en nacht en tussen het droge en natte seizoen; eveneens staat het voor het contrast tussen de menselijc gemeenschap en de jungle. Ook verbeeldt dit patroon regen en de hemelkaart, met sterren en planeten in dispositief. Traditioneel wordt de hemel als mannelijk begrepen, terwijl de luipaard wordt gezien als een heilig dier dat verbonden is met de vrouwelijke kracht van de aarde. Deze associaties maken dat de luipaard symbolisch een 'driemagdier' is: een dier dat een verbinder is tussen verschillende werelden, zoals de net genoemde tegenstellingen. De luipaard leeft alleen, maar het moederdier heeft een

Sangoma

De sangoma heeft tot taak te zorgen dat de gemeenschap die hij diert standt in een gezond evenwicht verkeert. Hij bekomert zich om het 'zielenveld' van de individuele leden van de gemeenschap door op te treden als hun psycholoog, psychiater, priester en arts. Belangrijk dat hij niet knallen werkt, doet de sangoma een waarschuwing. De sangoma staat voor individuele leden alsook de gemeenschap als gehele dier als hoeder van raadsels en als kennis van de mythologie van de gemeenschap. Zeker bij geboorte, dood, huwelijken, ziekten, zorgen, conflicten en andere ongrijpende gebeurtenissen, speelt de sangoma een cruciale rol voor de gemeenschap en haar leden.

In de rituelen van de sangoma spelen dierenoffers een belangrijke rol zoals de botten of hoeven van dieren, maar ook kaarsen en bellen. De dier-totem van de cliënt waarin de cliënt behoeft komen ook altijd aan de orde in een sessie. Dat alles helpt de sangoma cliënten te assimileren bij een transformatie, een nieuw 'zijn' en een nieuw begrijpen van zichzelf.

hechte band met het kind. Hiermee is de luipaard een vijfde de zenzame en gevreesde maar heilige buitenstaander, en anderzijds is hij empathisch verbonden met de gemeenschap.

Om het kwaad te bestrijden moet de sangoma het kwaad kennen. Hiermee is de sangoma degene die goed en kwaad beheert en beheert, de hoeder van de mazatl.

Het raadselachtige en ambigue van de luipaard past bij de sangoma, die ook een driempeliger is en die gevreesd wordt om zijn krachten, voornamelijk vanwege zijn contact met de voorouders. Met het dragen van het luipaardvel laat de sangoma zien dat hij niet alleen mens is maar ook de krachten van de voorouders en de dieren in zich draagt, en dat hij verbonden is met alle krachten in de kosmos. Het karakter van de luipaard geldt als moedogenloos en fel, onvoorspelbaar en verraderlijk, en daarom is het een dier dat angst aanjaagt; het dwingt respect af. In Tanzania is er een spreekwoord: 'Wie niet de luipaard dient, kan worden opgegeten'. Mensen zijn vaak bang voor mij als ik mij in mijn sangoma-uitrusting door de straten van Francistown beweg.

Mijn boodschap aan anderen ten aanzien van de mens-dier relatie is het gebed van koning Salomo: "Ga naar de moeren en word wijs". Oftewel: wees nederig en kijk goed naast andere wezens en wat je van hen kunt leren. Dat is een beleid. ??